

Voorjaarsworkshop 2014

Op 16 juni hielden we dit jaar onze voorjaarsworkshop met als thema "iets voor op de tuintafel". Toen we de flyer hadden verspreid wisten we nog eigenlijk niet precies wat het zou gaan worden. Met het inkopen doen in Bleiswijk, doen we dan leuke ideeën op, en zo ontstond het idee.

En leuk vierkant dienblad met een moskrans en een schelpen bol. Versierd met leuke strandpulletjes zoals grote schelpen, zand en een strandemmertje met kaarsje. Gelukkig had Conny dit jaar weer iets "nieuws" bedacht. Weer een leuke workshop waar er hard gewerkt moest worden. In eerste instantie liep het niet zo een storm met de aanmeldingen maar na een groepsmail waren er zelfs te veel dames die heel graag mee zouden willen doen. Helaas 1 dame moesten we teleur stellen. De workshop was weer onder begeleiding van Conny Koesoemo Joedo.



Het werd weer een gezellige avond in de Openbare Basisschool 'De Klinker'. 25 dames maakten een leuke schaal die je eigenlijk zowel binnen als buiten kan neerzetten.

Onder het genot van het welbekende kopje koffie of thee en een lekker koekje.

Anja van Laer