

Paaseieren zoeken 2014

Gelukkig dit jaar was er weer eieren zoeken voor de kinderen. Nadat het vorig jaar niet was doorgegaan, omdat de paashaas niet wist waar hij zijn eieren moest verstoppen, ivm de aanleg van de A4. Had de Paashaas laten weten dat hij het dit jaar wel weer hoog tijd vond dat hij zijn eieren voor de kinderen uit de Woudhoek kwam verstoppen. Het oude vertrouwde stukje bos was helemaal verdwenen, dus moest de Paashaas een ander stukje bos zoeken. Gelukkig was dat er wel, het was wel een stukje verder lopen maar dat mocht de pret niet drukken. Op Zaterdag 12 April waren 20 kinderen gekomen op te zoeken. In beginsel hadden zich maar een paar kinderen aangemeld om te komen zoeken, maar gelukkig werden dat er na een extra mail en hulp van ouders toch nog een leuk aantal..

Op zaterdagochtend was de Paashaas al heel vroeg op pad om zijn eieren te verstoppen.

Om 10,30 stonden de kinderen te trappelen bij het hekje van het speeltuintje. Ze zagen de eieren wel al liggen maar mochten ze nog niet oppakken.

10 kinderen zochten in het speeltuintje en 10 kinderen zochten in het afgezette stukje bos bij de Munterstraat. Door het vroege mooie weer van dit jaar stond het gras en andere planten al heel erg hoog. De kinderen moesten echt goed zoeken, maar de eieren werden gevonden. En zelfs vonden beide groepen ook nog de wortel die de Paashaas was verloren, die konden de kinderen omruilen voor een leuk prijsje. De kinderen in het speeltuintje waren al snel klaar, maar de kinderen in het stukje bos hadden wat langer de tijd nodig om alle eieren te zoeken. en zij moesten ook een aardig stukje lopen om er te komen. Toen iedereen weer bij het speeltuintje was begon het tellen van de gevonden eieren.

Categorie 0 t/m 4 jaar

1^{ste} prijs met 15 eieren Finn Bouts Hij vond ook de wortel.

2^{de} prijs met 14 eieren Emma van Toor en Gero Visser

Categorie 5 t/m/ 7 jaar

1^{ste} prijs met 25 eieren Lucas Meeuwsen

2^{de} prijs met 12 eieren Jordan Pil

3^{de} prijs met 10 eieren Thomas Verdoes

Wortel werd gevonden door Nikki Buurman

Er waren ook 2 kindjes waar het zoeken niet heel goed lukte, zij kregen de pechprijs. Dat waren Max Onverwacht en Myrthe Jansens. .

Iedereen mocht natuurlijk de gevonden eieren houden, en kreeg na afloop nog een leuk Paas speelboek mee naar huis. Na afloop hebben we nog een leuke groepsfoto gemaakt. De foto's van deze gezellige morgen zijn te bekijken op onze website www.ambachten.info onder het kopje activiteiten. En we hopen natuurlijk dat de paashaas volgend jaar weer tijd heeft voor ons. Het was een zeer geslaagde morgen. En als je volgend jaar nog geen 8 bent dan mag je weer komen zoeken.

Anja van Laer en de Paashaas